

WAT HEB JE AAN LATIJN?

Kennis van het Latijn helpt je bij het leren van andere talen, die vaak uit het Latijn zijn ontstaan. Verder leer je bij Latijn goed na te denken en nauwkeurig te werken. Bovendien is de kennis van het Latijn nuttig bij veel studies op de universiteit. In veel richtingen (geneeskunde, recht en biologie) worden ook Latijnse termen gebruikt. Daarnaast heb je aan de kennis van Latijn ook veel bij talenstudies, cultuurstudies en filosofie.

Maar Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur. Door Latijn te leren begrijp je meer van de wereld om je heen.



Vereniging
Classici
Nederland



www.vcnonline.nl

LATIJN IETS VOOR JOU?



Vereniging
Classici
Nederland



LATIJN EN DE ROMEINEN

Kort na hun geboorte werd de tweeling Romulus en Remus te vondeling gelegd. Ze werden gevonden door een wolvin, die hun melk gaf en voor ze zorgde. Toen ze volwassen waren, stichtten ze een eigen stad. Daarbij kregen ze zo'n ruzie dat Romulus zijn broer Remus doodsloeg. Zo begon de geschiedenis van de stad Rome met een broedermoord.

Net als iedere andere stad was Rome in het begin een klein dorpje. De omgeving van Rome heette Latium en de bewoners Latijnen. Daarom noemen we de taal de van Romeinen *Latijn*. Rome werd een wereldmacht en daardoor werd Latijn de belangrijkste voertaal. Als je in die wereld iets wilde bereiken, dan moest je Latijn kunnen spreken. Ook toen het Romeinse Rijk al lang niet meer bestond, werd het Latijn nog veel gebruikt.



Openbare toiletten waar de Romeinen het weer en de roddels met elkaar bespraken. Zulke wc's kun je bij Romeinse opgravingen nog steeds zien.

LATIJN OP SCHOOL

Met hun verhalen, ideeën en gewoonten hebben de Romeinen een enorme invloed gehad op Europa. Ook tegenwoordig kun je dat nog goed merken. Vandaar dat leerlingen in Europa nog steeds kennismaken met de taal en de gewoonten van de Romeinen.

Al eeuwen lang wordt op allerlei scholen in allerlei landen Latijn geleerd. In Nederland staat op ieder zelfstandig gymnasium en op vele scholengemeenschappen Latijn op het lesrooster. Al die leerlingen leren de taal die de Romeinen spraken en maken uitgebreid kennis met de cultuur van de Romeinen.

Latijn is geen gemakkelijk vak, daarom hoort het ook thuis op het gymnasium. Je hersens worden flink uitgedaagd om de taal onder de knie te krijgen. Maar als het je lukt, kan je trots zijn dat je zo'n interessant vak beheerst.

DE ROMEINEN EN WIJ

Waar komen onze letters vandaan? Waarom ziet een voetbalstadion eruit als een voetbalstadion? Hoe komen we aan onze kalender? Zo kun je talloze vragen stellen over de wereld om je heen. De antwoorden op die vragen zijn bijna altijd te vinden in het verleden. Heel vaak kom je dan bij de Romeinen terecht. Allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven.

Het Latijn heeft in Europa lange tijd net zo'n rol gespeeld als het Engels nu. Net zoals wij vaak Engelse woorden en uitdrukkingen gebruiken, zo namen onze voorouders veel over uit het Latijn. Nu begrijp je waarom het Nederlands vol zit met woorden en zinnen die uit het Latijn afkomstig zijn.

Hoe meer kennis je van de Romeinen hebt, hoe meer je hun grote invloed herkent.